

Bezoek SOKPO leden Anne, Hubert en Ries aan de Ashanti School for the Deaf te Jamasi

Zaterdag 13 februari j.l. werden we enthousiast begroet door Head master Emmanuel Boachie, enkele leerlingen en een onderwijzer. Na een korte begroeting werden we door staflid Esmond begeleid naar ons guesthouse. Dat zag er goed uit. Er was nog een probleempje met het water, maar we werden direct geholpen door vrolijke leerlingen met emmers water. De hele avond bleven we bekijks van de kinderen houden; die waren niet meer bij ons weg te slaan. Ook zonder de doventaal wisten wij elkaar te begrijpen en hebben wij gelachen en gespeeld.

De volgende dag vierde Ries zijn verjaardag. Stiekem hadden wij al wat geregeld en die ochtend vroeg stonden er veel leerlingen in de huiskamer om te "zingen" en taart te eten. Wij hebben alle gebouwen bezocht, de aanwezige leraren gesproken en foto's gemaakt. De gebouwen waren helaas niet allemaal meer even florissant en moeten opnieuw geleverd worden. In de avond was er feest tijdens het diner, want Ries trakteerde op frisdrank.

Ries en Anne hebben die maandag een bezoek gebracht aan het Hand in Hand project in Nkoranza. Het is een veilige omgeving waar zij dingen kunnen leren en de nodige zorg kunnen krijgen. Wij waren erg onder de indruk van dit project en zijn met open armen ontvangen door de oprichters. Wij hebben het met de leiding kunnen hebben over het houden van projecten in Ghana, de dingen waar we tegenaan lopen en zijn met de nodige adviezen weer terug gegaan. Hubert is die dag op de school gebleven om Campina te ontvangen. Friesland Campina had namelijk veel melk gedoneerd aan de school, wat zij goed kunnen gebruiken. Veel geld voor eten en drinken is er niet en dan is het leuk om via donaties zo nu en dan iets extra's te kunnen doen voor de kinderen. Wij zijn Friesland Campina dan ook erg dankbaar.

Dinsdag was er nog tijd voor een andere traktatie, wij hadden namelijk geld gehad van een Ghanese donor om kip te kunnen kopen voor school. De kinderen waren helemaal gelukkig en hebben genoten. De dag erna hebben wij afscheid genomen van de Headmaster, die binnenkort helaas met pensioen gaat. Wij vinden dit erg jammer, want hij heeft goed werk gedaan voor de school. Wij hopen op een goede opvolger en worden hier over geïnformeerd.

Uit Jamasi zijn wij met een goed gevoel vertrokken. Er is nog werk te doen, maar het gaat goed met de school en zij zijn naar eigen zeggen een voorbeeld voor alle dovenscholen hier in Ghana.